

Pinksteren

Alle menselijk gedrag
willen verklaren vanuit de evolutionaire biologie.
Alles over mens en kosmos
willen uitleggen vanuit de (natuur) wetenschappen.
Alles inzake de toekomst van de wereld
verwachten van de nieuwe technologie.

Het is een nieuwe mythe. Het is een overmoedige mythe.
Het is dezelfde toren van Babel willen bouwen,
die ooit de godsdiensten wilden bouwen:
menen alles te kunnen verklaren.

Wat vroeger godsdiensten meenden te kunnen vanuit God,
denken de verlichte wetenschappen nu te kunnen vanuit de rede,
vanuit de natuurwetenschap, vanuit een materialistisch mensbeeld.

Maar de materie is meer dan materie,
zeggen steeds meer filosofen én natuurwetenschappers.
Het menselijk bewustzijn en de menselijke vrijheid
zijn niet te vatten door de natuurwetenschappen.
De geest is doortrokken van biologie,
maar de biologie is evenzeer doortrokken van geest.

De mens, de kosmische evolutie, alle biologisch leven
is mysterieus beg(G)eesterd.
En die g(G)eest blijft een ongrijpbaar Mysterie.
En die g(G)eest maakt een wezenlijk verschil uit.

Aan de vooravond van Pinksteren is het goed en passend
om de geesteswetenschappen te verdedigen,
om de geestelijke eigenheid en vrijheid van de mens
te blijven poneren,
om de Geest groter dan onze menselijke geest te blijven beamen.

De g(G)eest is onherleidbaar, kostbaar, boeiend en heerlijk.

We mogen ons die g(G)eest niet laten afnemen
door de bekoring van het reductie-denken.
Het zou een aanslag zijn
op onze fundamentele menselijke waardigheid.

De g(G)eest is niet uit te drijven
uit de geesteswetenschappen,
uit de godsdiensten,
uit de mens,
uit de werkelijkheid.

Jean-Paul Vermassen