



BEZIELD
VERBAND

Overlegforum

11 februari 2017

We werden gastvrij ontvangen door Dominicus Gent waarvoor heel veel dank en waardering!

A. Bernard de Cock reikte een aantal uitdagingen en perspectieven aan

1. Vanuit de dynamiek en de geschiedenis van Dominicus Gent:

vragen, sterktes, valkuilen, toekomstdromen...

Stelling van **Jan Van Opbergen**: "Voor de woorddienst heb je vorming nodig, voor het moment van brood en wijn is dat niet nodig: het symbool is krachtig uit zichzelf."

Enkele **liturgische componenten** die gaandeweg binnen Dominicus Gent basis zijn geworden.

- lex orandi, lex credendi: liturgie vormt een afspiegeling van je geloof
- Er zijn géén twee werelden: er is maar één werkelijkheid en dat is ons leven en onze geschiedenis. Het sacrale is de verdiepende dimensie van ons leven, niets minder en niets méér.
- De Bijbel is het woord van mensen (over hun vallen en opstaan) waardoor God zich laat kennen. Hertaling en vrije interpretatie zijn dus inherent.
- Jezus is een/het levensvoorbeeld van samengaan van actie en contemplatie
- Eucharistie is geen offer maar presentstelling van het leven en zoeken van Jezus
- Bijkomende accenten: binnen liturgie ligt de klemtoon op de gemeenschapsvorming; adequate geloofsverwoording is heel belangrijk; muziek en zang moet je "wakker" houden.

Kanttekeningen bij deze evolutie:

- Constatatie dat we de generaties na ons niet (hebben) kunnen meenemen in het project zoals wij dat vormgeven..
Vraag: Hoe kan je dan tóch die christelijke traditie verder zetten of verder doorgeven?
- We zijn een eiland(je) gebleven binnen het kerkelijk landschap.
Vraag: Hoe kijken we naar dat brede kerkverband?
- De plaatselijke territoriale parochies verdwijnen.
Vraag: Hoe kunnen we onze kennis, onze know how doorgeven/aanreiken?
- Er is nood aan theologische en spirituele vorming van de voorgangers.
- Tot slot: Best relativeren we onszelf voldoende...

2. Vanuit het breder kerklandschap: uitdagingen en perspectieven

2.1. De kerk in Europa is irrelevant geworden. We moeten naar een heel eigen vorm kerk en geloof waardoor we doorheen het bad moeten van de Verlichting met zijn totale secularisatie.

Uitspraak van Collin (dominicaan): "Als het christendom achter ons ligt, is het evangelie ons misschien een stap vóór."...

Uitdagingen op binnenkerkelijk vlak zijn zeker:

- De dekloralisering en een andere invulling van het ambt (met verwijzing naar het boek van Dani Leroi "Van ambt tot voorganger")
- We moeten verder blijven samenkomen. Zoeken ook naar een strategie van evenwicht tussen ons toebehoren tot de kerk vs. de plaatselijke gemeenschappen.

2.2. Jongeren hebben een eigen kijk op de werkelijkheid en eigen standpunten. (cfr. film "Home")

Uitdaging : Kunnen wij met ons inhoudelijk potentieel zekere diensten verlenen aan de jongere generatie?

2.3. Het belang van een dienende kerk (cfr. Mgr Gaillot)

Het belang van (de verantwoordelijkheid van) het team in dit verband!

Noodzaak van maatschappelijke diepte-analyse (kijken naar en reflecteren over de manier waarop onze samenleving (dis)functioneert).

Uitdaging: hoe dragen wij bij aan die diepte-analyse en hoe gaan we daarmee aan de slag?

B. Gesprek over 4 deelaspecten vanuit intro Bernard

Hieronder de aanbreng vanuit de 4 werkgroepen

1. Werkgroep strategie:

- Mag er verschil/verscheidenheid bestaan in ons kerkelijk landschap? Verschillende ervaringen en de “receptie” daarvan is evenwaardig aan het aanbod (de Lier)
- Zichtbaar maken van onze gemeenschap in de parochies (Don Bosco als parochie zonder priester maar met voorgangers)
- Nieuwe taal spreken is verschillend van de taal van de Kerk
- Media zou de nieuwe kerk voor de lens moeten halen bv. De leek / de vrouw gaat voor in de kerk in Vlaanderen

2. Werkgroep voorgangers:

- Mogen we dat? De groep bepaalt wat mag/niet mag. De groep krijgt mandaat. Open gesprek bewaren binnen de kerk = catholica niet loslaten
- Vorming: hoe? Vereiste? Vaak onvoldoende;
- Strategie: expertise delen; groep draagt de individuen; team staat centraal; theologisch en spiritueel op sleeptouw nemen

3. Werkgroep jongeren:

- Voorbeeld ‘Bonsai’ als maatschappelijk engagement binnen de kerk mét jongeren.
- Vertrekken vanuit de leefwereld/context/thema’s die jongeren aanbrengen + boeien; bijbel wordt erop gelegd => aha-ervaring
- Jongeren in hun geloof laten, zonder stempel “ik geloof” terwijl ze wél gelovend bezig zijn en hen daarin begeleiden.
- Deelnemen aan de cultuurmarkt van de gemeente: jongeren komen in groep buiten; brengt mensen op ideeën; durven levert respect op.
- Enige plek en vrijplaats om als jongeren te spreken over geloof (ermee bezig zijn of zelfs er tegen zijn..)
- Vanuit catechese durven uitdagen;
- Aansluiten bij bestaande acties bv. Vluchtelingen, gedetineerden....

4. Werkgroep maatschappelijk engagement:

- Mensen zijn geëngageerd bezig en hebben de vieringen nodig om hun engagement vol te houden / engagementenbeurs waar mensen vertellen over hun engagement
- Moet de vraag/keuze gemaakt worden om gesprek aan te gaan over thema’s zoals bv. Vluchtelingen – welke politiek? Welke partij? - beursals kloof tussenliturgie + wereld + bijbel

C. Hoe kan Beziel Verband bijdragen tot de dynamiek van onze eigen gemeenschap en tot onze gemeenschappelijke dynamiek?

1. Strategie kan je via drie kanalen uittekenen:

- De expertise versterken
- Zichtbaar maken via actie in de publieke opinie wat er effectief bestaat
- In gesprek gaan met externen (o.a. het kerkbeleid)

2. Middelen kunnen zijn:

- Vormen van engagement signaleren en delen
- Houden van themabijeenkomsten met partnergemeenschappen
- Bij elkaar op bezoek gaan: kan ook “expertise delen” zijn

3. Een heel concrete actie: meewerken aan een themadag/colloquium/studiedag/overlegforum (?) rond het thema ‘Van ambt naar voorganger’ vanuit de inhoudelijke input van (het boek van) Dani Leroy.