

Filosofenfontein: voedingsbron voor mijn geloven

1. Gevoel, verstand, verlangen naar verbinding ... alles in mij wordt aangesproken!

De **viering op zondag** wil ik niet missen omdat ze...

- mijn verlangen naar schoonheid en ontroering vervult door het orgelspel en de vierstemmige zang, door het gebruik van taal in al zijn registers, door het delen in grote en kleine verhalen ,,,...
 - mij een geloof aanbiedt met een volwassen kijk op de werkelijkheid van 2014, mij behoedt voor goedkope antwoorden op moeilijke vragen, mij erkent in mijn kritische geest,,...
 - mij op zoek zet naar een god die in essentie verbinding wil met mensen, die mij toekeert naar anderen omdat hij zich keert naar mij, die appel doet op mijn solidariteit met de zwaksten, ...
- Een viering geeft mij energie, warmte en diepgang.

2. Geloof zweeft niet, het is politiek.

Geloven is politiek in de oorspronkelijke betekenis van het woord: het is betrokken zijn op en houden van de polis in al zijn facetten. Filosofenfontein trekt aan mijn mouw door mij een bril op de samenleving aan te reiken. Het houdt mij gods droom voor dat onze wereld ooit het paradijs kan benaderen. Het dwingt mij keuzes te maken rond mijn omgaan met bezit, met de natuur, met mensen,... Het brengt mij het besef bij dat mijn doen en laten nooit neutraal zijn.

3. Ik geloof en ben toch geen "kip zonder kop".

Het **avondprogramma** van Filosofenfontein biedt vorming aan in verschillende varianten. Via leesclubs (gezamenlijke lectuur, studie van een boek of een artikel), via getuigenissen van experts in economie, palliatieve zorg, mystiek, filosofie,... via een film,... raakt het onderwerpen aan die liggen op het snijpunt van geloof en samenleving, van wetenschap en geloofsovertuiging. Het maakt komaf met infantiele geloofsvoorstellingen en achterhaalde verwoordingen binnen het religieuze denken, het maakt mij bescheiden en voorzichtig in het spreken over god.

4. Ik ontvang wie ik in oorsprong ben

Het gelovig aanbod binnen Filosofenfontein helpt mij bij mijn groei naar innerlijke eenheid. Het verbindt in mij bemind worden en beminnen, kwetsbaarheid en sterkte, ziel en gebeente, de Onnoembare en de Nabije, passie en stilte,... Wat ik in essentie zomaar gratis ben, wat god over mij gedroomd heeft, krijgt kans om te groeien en aan het licht te komen... Ik ontdek er mijzelf.

En waarom dan nog behoren bij het Bezield Verband?...

Omdat geloof allereerst ontvangen is en dan pas opbouwen

een vreemd mengsel is van vinden en zoeken

geworteld is in deze ene wereld die wij delen

heb ik nood aan stemmen die mij roepen, mij tegenspreken, mij bevestigen...

Bezield Verband vormt die veelheid aan stemmen,

biedt mij een uitkijk door vensters met telkens een ander vergezicht,

verbindt en versterkt, schaaft bij, inspireert, opent de ogen.

Jef Schoenaerts