

*Ik was betrokken bij de oprichting van 'Beziëld Verband als lid van de Dominicusgemeenschap in Gent.*

*Waarom?*

*De kerk begint onderaan: 'waar er twee of drie in mijn naam verenigd zijn, ben Ik in hun midden'. Eerst is er de zichtbare en levende gemeenschap van hen die zich door Jezus van Nazareth geroepen weten en hem met hun inzet en overgave willen navolgen. Daar is het 'heilige begin' (= de hiërarchie) van de kerk, niet bij bisschoppen of priesters. Daar is zijn Geest ervaarbaar.*

*Om de gemeenschap op het juiste spoor te houden zijn binnen die groep allerlei 'ambten' nodig; allerlei functies die de groep in stand houden en op zijn doel richten. Dat zijn zowel voorgangers als boekhouders en vele anderen, elk met hun eigen talent.*

*Alle soortgelijke groepen / gemeenschappen vormen de knooppunten in een netwerk, een beziëld verband, een wereldwijde 'catholica'.*

Dani(el) R. Leroy (1940°), gepensioneerd.

Studeerde filosofie en theologie, lic. germaanse filologie; was leraar S.O., agoog (Stichting Lodewijk de Raet en agoog/directeur Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding), psychotherapeut.

Momenteel een van de voorgangers in Dominicus en preekvrijwilliger in de St.-Paulusparochie, vrijwilliger in de gevangenis van Gent en bij de Rode Antraciet, lid van de Raad van Bestuur van twee hulpverleningsorganisaties.